

Varje ruta har ett namn



Innan schack uppfanns ville man i Indien träna sina soldater på hur de skulle gå och stå på ett slagfält och man blev tvungna att hitta ett sätt för generalerna att styra dem. Det man gjorde var att dela in slagfältet man tränade på i rutor, som fick namn. Då kunde generalen ropa ut namnet på rutan ditt en enhet skulle gå.

Schackbrädet använder sig av samma teknik och har ett koordinatsystem som ger brädets rutor namn. Vad menas med ett koordinatsystem? Jo på ena sidan har man bokstäver, på andra sidan siffror. Titta här på brädet får ni se. Säger man en bokstav och en siffra, får man en ruta.

Ett bra sätt att lära sig detta är att tänka att varje ruta på schackbrädet har en adress. Här har vi gator. A-gatan, B-gatan, C-gatan osv. Det här är numret på gatan. Om jag bor på Bangatan 3. Så blir det att alltså B vi ska följa. Och här är 3an: B3. Där bor jag. Man säger alltid bokstaven först och sedan siffran.

Nu ska vi se: Vad heter den här rutan? F-gatan 6: f6. Och den här? D-gatan 2: d2

Varför är det då bra att kunna rutornas namn? Jo för när ni eller vi pratar med varandra blir det inga missförstånd. Säg att det står så här:



Om jag frågar er, vilket torn som kan gå till f5, då är det alltså den här rutan som ett av tornen ska gå till. Ni kan då svara. ”Det är tornet på b5 som kan gå till f5 istället för något mer oklart.”